

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ**

**ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ**

*Συνέντευξη - Ιστορικό Μετανάστευσης*

*Οικονομικού Μετανάστη στην Ελλάδα*

**Υπεύθυνη Καθηγήτρια**

**Ιακωβίδου Όλγα**

~~ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ~~

~~ΑΕΜ 9690~~

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010**

## **Συνέντευξη - Ιστορικό Μετανάστευσης Οικονομικού Μετανάστη στην Ελλάδα**

Το 1989 ο κ. Δημήτρης ~~Τζαλάδα~~ διασχίζει για πρώτη φορά τα σύνορα της Αλβανίας. Μαζί με αναρίθμητους συμπατριώτες του, αποφασίζουν να φύγουν από την πατρίδα τους. Στόχος ήταν η εργασία με καλύτερες οικονομικές απολαβές. Μεταναστεύει στην Ελλάδα.

Γεννημένος στο Αργυρόκαστρο στις 2 Απριλίου του 1952, ο ~~κ. Τζαλάδα~~ είναι ομογενής Βορειοηπειρώτης. Έχει αλβανική υπηκοότητα και ζει πλέον 21 χρόνια στην Ελλάδα.

Η είσοδος του στο ελληνικό έδαφος έγινε με τα πόδια. Από το Αργυρόκαστρο, στην Κακαβιά και έπειτα μέχρι την Κόνιτσα. Ο ~~κ. Τζαλάδα~~ πέρασε ένα μήνα σε ελληνικό στρατόπεδο. Εκεί καταβλήθηκε προσπάθεια από τις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν τους στόχους της μετανάστευσης. Όπως ο ίδιος λέει « Μας ρώτησαν εάν έχουμε συγγενείς στην Ελλάδα για να μας βρουν δουλειά». Κάπως έτσι έφτασε στην ελληνική γη της επαγγελίας.

Μετά τον πρώτο χρόνο προσαρμογής, ~~ο κ. Τζαλάδα~~ έφερε στην Ελλάδα τη σύζυγο του Χριστίνα, αλβανικής υπηκοότητας «βλάχα» κατά τα λεγόμενα της ίδιας, και τις δύο κόρες του. Ιωάννα και Μελίνα.

Έζησε 6 χρόνια στην Σκύδρα, έπειτα μετακόμισε στο Ρετζίκι της Θεσσαλονίκης όπου πλέον ζει μόνιμα.

Δάσκαλος στο επάγγελμα, δίδαξε επί 14 έτη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλβανία. Κατά συνέπεια είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης. Μιλά Αλβανικά, Ελληνικά και Ιταλικά.

Με τον ερχομό του στην Ελλάδα, αρχικά απασχολήθηκε ως χτίστης σε οικοδομές. Έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό άλλαξε εργασιακό αντικείμενο και είναι πλέον υπεύθυνος σε μια μονάδα πτηνοτροφικής κρεατοπαραγωγής.

Ο ~~κ. Τζαλάδα~~ σχολίασε τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους Έλληνες τους χαρακτήρισε ρατσιστές και εγωκεντρικούς « Οι Έλληνες παριστάνουν πως τα ξέρουν όλα.». Αφηγήθηκε μια τυχαία συνάντηση, εν ώρα εργασίας, με έναν παλιό του μαθητή από την Αλβανία. Ο μαθητής τον αναγνώρισε και τον αποκάλεσε «Professore». Οι Έλληνες συνάδελφοι του απόρησαν. «Μέχρι τότε κανείς δεν πίστευε πως κάποτε ήμουν εκπαιδευτικός».

Θεωρεί πως το κοινωνικό περιβάλλον της Σκύδρας ήταν πιο ανθρώπινο και φιλόξενο σε σύγκριση με αυτό της Θεσσαλονίκης, όπου εισπράττει πιο υποτιμητική αντιμετώπιση και νιώθει πως τον εκμεταλλεύονται.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, πληρώνεται περιστασιακά και όχι σταθερά. Το μηνιαίο εισόδημα του φτάνει τα 900 ευρώ και εργάζεται 10-12 ώρες ημερησίως.

Διατηρεί σχέσεις με τη γενετηρά του, άλλωστε εκεί ζουν ο αδελφός, η αδελφή του και η ηλικιωμένη μητέρα του. Μια φορά το χρόνο τους επισκέπτεται, «Αν ήταν και η σύζυγος δασκάλα, δεν θα φεύγαμε, θα ζούσαμε με το μισθό μας εκεί.»

Ομολόγησε πως δυσκολεύεται οικονομικά, πληρώνει ενοίκιο και ζει σε μια μονοκατοικία 65τ.μ με τη σύζυγο και την κόρη του. Η άδεια παραμονής ανανεώνεται ετησίως και επιβαρύνει αρκετά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, «Με σωστή διαχείριση και οικονομία, ζεις με αξιοπρέπεια» είπε. «Εδώ, οι Έλληνες είναι σπάταλοι, δανείζονται συνέχεια, πετούν το φαγητό που περισσεύει και κάθε εβδομάδα τρέχουν στα μπουζούκια.»

Οι δύο κόρες του μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Φοίτησαν σε ελληνικό σχολείο, σε αντίθεση με τους γονείς τους, δεν μιλούν αλβανικά, παρά μόνο ελληνικά. Η μεγαλύτερη κόρη του 24 ετών παντρεύτηκε Έλληνα ηπειρώτη και κατοικεί στα Γιάννενα. Έχει δύο παιδιά. Η μικρότερη 21 ετών σπουδάζει Νοσηλευτική. Φέτος πρόκειται να αποκτήσει ελληνική ταυτότητα. Θα είναι η πρώτη από την οικογένεια

~~Τζαλίζα.~~